



2014 PASEN

“Jezus Christus houdt van je, Hij heeft zijn leven gegeven om je te redden en nu leeft Hij iedere dag aan je zijde om je te verlichten, om je te sterken, om je te bevrijden”. Wanneer wij zeggen dat deze verkondiging “de eerste” is, betekent dat niet dat ze aan het begin staat en men haar daarna vergeet of vervangt door een andere inhoud die haar overtreft. Het is de eerste in kwalitatieve zin, omdat het de *voornaamste* verkondiging is, die waarvoor men steeds weer moet luisteren. Het is de verkondiging die beantwoordt aan het verlangen naar het oneindige dat er in ieder menselijk hart is. Deze overtuiging wordt echter gedragen door de voortdurend hernieuwde persoonlijke ervaring zijn vriendschap en liefde te genieten, krachtens de eigen ervaring ervan overtuigd dat het niet hetzelfde is Jezus te hebben leren kennen of Hem niet te kennen, dat het niet hetzelfde is met Hem te wandelen of rond te tasten. We weten goed dat het leven met Jezus veel voller wordt en dat het met Hem gemakkelijker is de zin van alles te vinden.

Paus Franciscus

Eerst door de vorming in mijn gezin en op het seminarie en later door mijn meditatie was ik er ten diepste van overtuigd geraakt dat een geloof dat niet gevonden en teruggewonden kan worden in de ervaring van het heden, dat niet door die ervaring bevestigd wordt, dat geen antwoord weet te geven op de behoeften van de ervaring, geen geloof zou zijn dat in staat is weerstand te bieden in een wereld waarin alles, *alles*, het tegenovergestelde zei en zegt. De relevantie van het geloof voor de behoeften van het leven te laten zien en daarom, – dit ‘daarom’ is belangrijk voor me –, de redelijkheid van het geloof aan te tonen, impliceert een precies begrip van redelijkheid. Zeggen dat het geloof de rede verheft, betekent dat het geloof antwoordt aan de fundamentele en oorspronkelijke behoeften van het hart van elke mens. Daarom betekent rekenschap geven van het geloof: steeds meer, steeds uitgebreider, steeds gedetailleerder de effecten beschrijven van de aanwezigheid van Christus in het leven van de Kerk in zijn authenticiteit, die waarvan de ‘wachter’ de paus van Rome is.

Luigi Giussani

CL

GEMEENSCHAP EN BEVRIJDING